

themalied 'wegwijs'

Wie, wat, waar, wanneer, waarom? (3x)
Hoe? Hoe? Hoe?

God leren kennen, steeds een beetje meer.
De Bijbel goed begrijpen, dat is wat ik probeer.
Soms is dat moeilijk, maar Jezus heeft gezegd
Dat Hij mij wil helpen, Hij wijst mij graag de weg.
Wie, wat, waar, wanneer en waarom?
Hoe zorg ik dat ik een stapje verder kom?

Honderduizend vragen, ik stel ze onderweg.
Jezus neemt mij mee op reis langs zoveel verhalen.
Ik leer van wat Hij zegt. Hij maakt mij... Hij maakt
mij wegwijs.

oth 503 kom en zie

(refrein 1)

Hé, kom je kijken wie ik heb ontmoet,
kom en zie, kom en zie.
Hé, kom je kijken naar de wond'ren die Hij doet,
kom en zie, kom en zie.

1. De blinden maakt Hij ziende,
gevangenen laat Hij vrij.
De armen zijn zijn vrienden,
en Hij houdt van jou en mij.

(refrein 2)

Hé, kom je kijken wie ik heb ontmoet,
kom en zie, kom en zie.
Hé, kom je kijken, Hij doet alle mensen goed,
kom en zie, kom en zie.

2. De lammen laat Hij lopen.
Bedroefden maakt Hij blij.
Hij maakt de hemel open,
want Hij houdt van jou en mij.

(refrein 2)

oth 461 jona, jona

Jona, Jona, ga naar Ninevé
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar Jona die zei 'nee
Ik wil niet naar die nare stad
De mensen daar die kunnen me wat'
Zei Jona en hij ging op pad
Tot hij een schip gevonden had
Dat voer naar Tarsis over zee
Maar niet naar Ninevé

Jona, Jona, ga naar Ninevé

'Ik wil niet'
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar God ging met hem mee
Hij stuurde 't schip in een orkaan
En de mensen riepen 'Wij vergaan'
En ach, het lot wees Jona aan
Die zei 'Ik heb wat doms gedaan
Ik wou niet luisteren naar Gods woord
Gooi mij maar overboord' Plons!

Jona, Jona, ga naar Ninevé
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar daar zwom een vis in zee
Die lustte Jona al te graag
Drie dagen zat hij in zijn maag
Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd
Ik zal doen wat ik heb beloofd'
En de vis zwom pijlsnel naar het strand
En spuugde hem aan land

Jona, Jona, ga naar Ninevé
'Ik wil wel'
Jona, Jona, ga naar Ninevé
'Ik ga al'
Jona, Jona, ga naar Ninevé
'Ik ga naar Ninevé'

psalm 143:10, 11 OB

Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,
En leid' mij in een effen land.

Laat Uwe gunst mij niet begeven;
Schenk mij, om Uwes naams wil, leven.
Laat mijne ziel, die tot U schreit,
Van haar benauwdheid zijn ontheven;
Red mij om Uw gerechtigheid.

oth 558 wereldnieuws

Wereldnieuws,
iedereen die moet het weten.
Haal je vrienden en familie
en de hele klas erbij!
Wereldnieuws,
dat er Iemand is gekomen,
die graag bij ons wil wonen
en die houdt van jou en mij!
Wereldnieuws,
iedereen die moet het weten.
Haal je vrienden en familie
en de hele klas erbij!
Wereldnieuws,

dat Jezus is gekomen,
dat Hij graag bij ons wil wonen
want Hij houdt van jou en mij!

Het is de allergrootste Koning,
met de allermeeeste macht.
Veel sterker en veel wijzer,
dan elke president.
Maar Hij liet zijn rijkdom achter,
al zijn praal en al zijn pracht.
Ging op zoek naar jou omdat je
zo bijzonder voor Hem bent,

oth 529 ja is ja

Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft
Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft

Hij is een God van liefde
Hij houdt heel veel van jou
Hij zal je nooit verlaten
want Hij is altijd trouw

Ook wij moeten dit leren
om altijd trouw te zijn
en doen wat we beloven
dat geldt voor groot en klein

oth 114 hij kwam bij ons

Hij kwam bij ons heel gewoon
De Zoon van God als mensenzoon
Hij diende ons als een knecht
En heeft Zijn leven afgelegd

Zie onze God de Koning knecht
Hij heeft Zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
Om te dienen iedere dag
Gedragen door
Zijn liefd' en kracht

En in de tuin van de pijn
Verkoos Hij als een lam te zijn
Verscheurd door angst en verdriet
Maar toch zei Hij 'Uw wil geschied'

Zie je de wonden zo diep
De Hand die aard' en hemel schiep
Vergaf de hand die Hem sloeg

De Man die onze zonden droeg

Wij willen worden als Hij
Elkanders lasten dragen wij
Wie is er ned'rig en klein
Die zal bij ons de grootste zijn

oth 360 samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
'T werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer, de weg is open
Naar de Vader, naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer
'T is Uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

oth 159 ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn / tot wij weer
elkaar ontmoeten, / in zijn naam elkaar begroeten./
Ga met God en Hij zal met je zijn.